

## Vraag het aan Morya



### Voel je niet schuldig

“Sta dus rustig in je eigen leven en durf de dingen op een eenvoudige manier te verwoorden van: “Zo zie ik het nu, vandaag.” En als je het nu zo ziet, dan kan het dus zijn dat je het morgen anders ziet, en dat maakt niets uit.

Er is ook geen reden om je schuldig te voelen over wat je gisteren gezegd hebt en vandaag anders zou zeggen. Nee, het is goed geweest, want je kon het alleen maar zo zien.

Zo is het telkens wanneer het over schuld gaat: dat mensen bepaalde dingen niet eerder konden zien en dat ze op hun best mogelijke manier - of misschien slechte manier - gereageerd hebben en nu zien ze door het slecht te doen, dat ze dat eigenlijk niet hadden mogen doen, dat ze dus zouden kunnen veranderen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”  
(uit hoofdstuk 11: ‘Vrij van schuldgevoel’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 44

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---